

In memorie Cees van Woerkum , Hoensbroek 02-06-2021

Op 01 juni 2021 is Cees overleden.

Cees zou volgend jaar 40 jaar lid van onze vereniging zijn. Bijna ook zo lang als penningmeester werkzaam en lid van het dagelijks bestuur van TTV Hoensbroek.

Als hij ruimte in zijn agenda had regelde hij ook veel andere zaken voor de vereniging. Als penningmeester had hij zijn zaken altijd perfect in orde, ook toen hij zijn taak niet meer kon vervullen, had hij alles voorbereid voor een soepele overdracht.

Als Cees de zaal binnen kwam dan merkte je dat, door een opmerking met een lach of niets verbloemend commentaar als hij het ergens niet mee eens was. Hij kon en mocht dat ook van ons, want hij was Cees, nooit nadragend , altijd met open vizier.

In wedstrijden en ook oefenpartijen was hij, fanatiek maar wel eerlijk, duidelijk hoorbaar in de zaal. Als hij misloeg was het: kantje puntje, randje, net, vinger of een van zijn specialiteiten "de Sorry-bal" die menig lid en competitietegenstander tot wanhoop kon brengen.

Diep onder de indruk waren wij als leden toen het bericht bekend werd gemaakt dat Cees was overleden, waar bij ook onze gedachten uitgaan naar Relie, kinderen en kleinkinderen. Je zal gemist worden.

He Maat, bedankt.

Namens Bestuur en leden,

TTV Hoensbroek.

★21-09-1950

†01-06-2021

